



"Ik kom vast
uit een arm
gezin, toch?"

**Plak jij een etiket
op mensen?**

Een vooroordeel is erger dan je denkt



**Anti
Discriminatie
Bureau** ZEELAND



Iedereen ziet er
verschillend uit.

Er zijn geen twee
mensen precies
hetzelfde.

Iedereen is anders

Iedereen is anders. Bekijk de kinderen in je groep maar eens goed. Ze hebben een verschillende huidskleur, hun haar is blond, bruin, rood, zwart of pimpelpaars, en ze hebben bruine, grijze of blauwe ogen. Ze zijn lang, groot, dik, dun, of klein. Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Ook de manier waarop mensen leven kan verschillen.

Mensen verschillen niet alleen aan de buitenkant van elkaar, maar er zijn ook verschillen die je niet kunt zien. Robin is heel vrolijk, Fatima is veel ernstiger. Noelle houdt van voetballen en Stijn is gek op paardrijden. Als je wilt weten hoe mensen van binnen zijn of denken, dan moet je niet alleen op hun uiterlijk afgaan, maar ze eerst goed leren kennen.

Vooroordelen

Mensen zeggen vaak iets over andere mensen of groepen dat gewoon *niet* waar is, en dat kun je bewijzen ook! Kunnen vrouwen niet autorijden? Maar hoe komt het dan dat vrouwen veel minder ongelukken veroorzaken dan mannen? Het is zelfs zo dat ze bij de verzekeringsmaatschappij minder geld voor hun verzekering hoeven te betalen. De opmerking dat vrouwen niet kunnen autorijden, is dus onzin!

Vrouwen kunnen niet autorijden, zegt de vader van Jamal. Dat heeft hij zelf een keer meegemaakt. Door een domme fout van de buurvrouw heeft hij een flinke deuk in zijn auto gekregen.

Surinamers en Marokkanen zijn te lui om te werken, zegt de moeder van Kim en dat zegt ze niet alleen over Surinamers en Marokkanen, maar over alle mensen die in niet in Nederland zijn geboren. Dat heeft ze zelf iemand op de TV eens horen zeggen. Maar als Kim tegen haar moeder zegt dat haar meester in Turkije is geboren en heel hard werkt wil haar moeder daar niets over horen.

Oude mensen zijn zielig en zeuren altijd zo, zegt Dylan als zijn oma over hoofdpijn klaagt. **Kinderen zijn lastig**, zegt de oma van Dylan, want ze maken altijd lawaai.

Meestal gaan
vooroordelen niet
over één persoon,
maar over
groepen mensen.

Er zullen best Surinamers, Turken of Marokkanen zijn die niet graag werken. Maar geldt dat ook niet voor Nederlanders of andere groepen? Er zijn veel Surinamers en Marokkanen die elke dag naar hun werk gaan. Toch heeft de moeder van Kim haar oordeel over hen al klaar. Ze heeft het toch zelf op TV gezien en gehoord, en daarna is ze daar vast in gaan geloven. Gelukkig weten wij dat ze geen gelijk heeft en dat kunnen we bewijzen ook.

En zijn **alle** oude mensen zielig en zeurderig? Of zijn **alle** kinderen lastig?

Wij oordelen allemaal wel eens over mensen of groepen, waar we zelf niet bij horen. Terwijl we ze helemaal niet kennen. En toch denken we dat die mening waar is. We weten het bijna zeker.

Meningen over mensen, waarin je blijft geloven terwijl je kunt bewijzen dat ze niet waar zijn noemen we: **vooroordelen**.

Meestal gaan vooroordelen niet over één persoon, maar over groepen mensen. Chiara zegt dat jongens graag vechten en Marten zegt dat meiden niet kunnen voetballen. Eigenlijk zegt Chiara dat alle jongens graag vechten en Marten zegt dat geen enkel meisje goed kan voetballen. Klopt dat? Nee natuurlijk niet! Er zijn jongens die vechten niet leuk vinden en er zijn meisjes die hartstikke goed kunnen voetballen.

Waar komen deze vooroordelen vandaan?

Chiara heeft een keer een klap gekregen van een jongen en daarom denkt ze dat alle jongens graag vechten. Deze nare ervaring is voor haar voldoende om een vooroordeel over (alle) jongens te hebben. En zoals je al gelezen hebt heeft de moeder van Kim in een programma op TV iemand horen zeggen dat Surinamers en Marokkanen te lui zijn om te werken. Elke dag, van jongs af aan, horen en zien we meningen en oordelen van anderen. Op TV en in films, op internet of in strips maar ook op straat en in de supermarkt, overal kom je ze tegen. Oordelen waar je, doordat je ze vaker hoort, in kunt gaan geloven.



Van kwaad tot erger

Vooroordelen kunnen voor mensen heel vervelend zijn. Vooral als ze gebruikt worden om iemand oneerlijk te behandelen. Door vooroordelen krijgen mensen niet de kans om te laten zien wie ze zijn of wat ze kunnen. Zo kan het gebeuren dat:

- Carlijn Marcel niet uitnodigt voor haar verjaardagsfeest omdat hij in een rolstoel zit.
- Kinderen niet met Hassan willen spelen omdat hij buitenlander is.
- Anne geen lid kan worden van de voetbalvereniging omdat zij een meisje is.
- Femke met gym altijd het laatste wordt gekozen omdat ze een beetje dik is.
- Abdi van de leerkracht niet mee mag doen met het kersttoneelstuk omdat hij moslim is.
- Fatima op school niet mee mag doen met de modeshow omdat ze een hoofddoek draagt.

Als iemand of een groep mensen ongelijk wordt behandeld om redenen die er niet toe doen dan is dat **discriminatie**.

"Het gebeurt ook vaak dat mensen discrimineren omdat ze bang zijn."

Bij discriminatie worden mensen achtergesteld of benadeeld omdat er vooroordelen over hen bestaan. Ze krijgen niet dezelfde rechten als anderen, of worden anders behandeld omdat ze tot een andere groep behoren. Iemand kan bijvoorbeeld gediscrimineerd worden omdat:

- Hij of zij een andere huidskleur heeft
- Hij of zij man of vrouw is
- Hij of zij vrachtwagenchauffeur of minister is
- Hij of zij oud of juist jong is
- Hij of zij een handicap heeft
- Hij of zij uit een ander land komt
- Hij op jongens of zij op meisjes valt.



Dit zijn geen van alle redenen om iemand ongelijk te behandelen. Iemand die discrimineert doet dit vaak omdat hij zich méér of beter voelt en neerkijkt op mensen van andere groepen. Het gebeurt ook vaak dat mensen discrimineren omdat ze bang zijn voor leden van een andere groep, of omdat ze denken er beter van te worden. Iemand kan ook discrimineren om zichzelf een houding te omdat ze onzeker zijn over zichzelf.

Discriminatie

kan pijn doen

Je kunt op verschillende manieren gediscrimineerd worden omdat je bij een bepaalde groep hoort: er wordt over je gekletst en geroddeld, je wordt uitgelachen of uitgescholden, je mag niet meedoen, je wordt uitgesloten, je mag niet hetzelfde als anderen, je wordt gepest of ze doen je pijn. Bijvoorbeeld:

- Lars tekent een hakenkruis op de stoel van de bus; Jesse vindt dit een belediging voor joodse mensen.
- Stijn stuurt een gemene SMS over chinezen naar Ching Lan.
- Liza pest Nicole omdat zij vanwege haar handicap niet goed kan sporten.

Natuurlijk zijn niet alle vormen even erg. Discriminatie begint vaak zogenaamd onschuldig en wordt het steeds erger. Hoe het voelt om gediscrimineerd te worden en hoe je reageert op discriminatie, is voor ieder mens anders.

Discriminatie is verboden

In artikel 1 van onze grondwet staat dat iedereen in Nederland, gelijk behandeld moet worden. Dat betekent dat discriminatie omdat iemand een ander geloof heeft, een andere huidskleur of uit een ander land komt, verboden is. Doe je dit toch dan kun je door de rechter worden veroordeeld tot een boete, of zelfs tot een gevangenisstraf.



Wat kun je zelf doen

tegen vooroordelen en discriminatie?

Hoor je iemand een vooroordeel uitspreken, of ben je er getuige van dat iemand wordt gediscrimineerd, zeg er dan iets van. Probeer erover te praten, ook al is het moeilijk iemand van zijn vooroordeel of van het discrimineren af te helpen.

Vertel het vooral ook aan iemand die je erbij kan helpen. Je ouders, andere kinderen, de leerkracht, of iemand anders die je goed kent, en die naar je wil luisteren. Dit is natuurlijk geen klikken, want je helpt jezelf of een ander er alleen maar mee. Blijf er niet mee rondlopen, want dan ga je je steeds rotter voelen. Als je niet kunt of wilt praten met een bekende, dan kun je naar de Kindertelefoon bellen of naar een Anti Discriminatie Bureau. Bij het **Anti Discriminatie Bureau in Zeeland (0113 - 39 71 71)** kun je terecht met al je vragen en verhalen. Ze luisteren naar je en proberen samen met jou een antwoord of een oplossing te vinden.

Soms kom je ook op internet discriminatie tegen. Bijvoorbeeld hatelijke opmerkingen op Hyves en Youtube. Dit kun je melden bij Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Het MDI is de plek waar je melding kan maken van discriminatie die je op een website, forum of weblog tegenkomt. Als je dit meldt en het MDI vindt ook dat het om discriminatie gaat, dan gaan zij proberen de tekst te laten verwijderen. Meestal lukt dat en anders doen zij aangifte bij de politie. Ook kun je voor vragen bij hen terecht: **www.meldpunt.nl**.

Natuurlijk is het ook goed om samen met anderen plannen te maken over verschillende manieren waarop discriminatie kan worden tegengegaan. Bijvoorbeeld met de kinderen in je klas. Mensen van Anti Discriminatie Bureau Zeeland kunnen je hierbij helpen. Kijk maar eens op onze website: **www.adbzeeland.nl**.



Mensen zeggen
vaak iets over
andere mensen
of groepen dat
gewoon niet
waar is





**Anti
Discriminatie
Bureau** ZEELAND

Colofon

Maart 2011

Deze brochure is een uitgave van
Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Redactie:

Tessa (12 jaar)

Concept en vormgeving:

Nilsson communicatiekunstenaars

Deze brochure is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
de Provincie Zeeland.